

# Uitnodiging 16 juni Feestje!



Hallo lieve allemaal,



Jawel, 25 jaar juf. En daar wil ik heel graag, samen met jullie, oudleerlingen, ("oud") ouders en (oud- ) collega's) bij stil staan. Mijn droom is altijd geweest om dit te vieren met een grote reünie. Geen receptie, geen officiële toestanden, maar lekker dansen. En nu mag ik die droom uit laten komen. Op vrijdag 16 juni van 20.00 uur tot 00.30 uur in de aula van 't Rendal. Ik hoop zo dat jullie willen komen naar mijn feestje. Dat zou ik echt geweldig vinden. Dus aub voel je welkom. Om jullie allemaal persoonlijk uit te nodigen is een lastige klus. Dus ik doe dat via social media, Slaponline en aankondigingen. Delen mag, graag zelfs (wel natuurlijk naar mensen die iets met mij te maken hebben ;)). Ik hoop velen van jullie te mogen begroeten. Op onderstaand e-mailadres kun je dat kenbaar maken zodat ik een beetje weet waar ik rekening mee moet houden, graag voor 2 juni. ([jubilleum.rendal@prodas.nl](mailto:jubilleum.rendal@prodas.nl))



Heel graag tot 16 juni.  
Groetjes (juf) Erica

# 25