

# Doucette-herdenking: kinderen kennen lessen uit het verleden

Vrijheid en veiligheid, het zijn woorden die altijd terugkomen bij bevrijdingsherdenkingen. Zo ook gisterochtend bij de herdenking door leerlingen van de Lieropse basisschool 't Rendal bij het monument ter ere van de op 19 september 1944 gesneuvelde Amerikaan Frank Doucette.

Harry Weerts

Lierop

**H**et herdenken van oorlogsslachtoffer Doucette is al tijden een traditie onder de Lieropse basisschooljeugd. In 2014 adopteerde 't Rendal het aan Frank Doucette gewijde monument. Herdenkingen bij het monument zijn sindsdien vaste prik.

## Angst

Dit jaar is ook weer helder dat de lessen uit het verleden impact hebben op de kinderen uit Lierop. De leerlingen uit groep 7 en 8 lijken zich namelijk maar al te goed te realiseren dat veiligheid een groot goed is. Zo ook Britt Nooijen, die een zelfgeschreven gedicht voordraagt en vervolgens met ceremoniemeester Ben van Bussel het begrip in de huidige tijdgeest plaatst. Sommige onderwerpen zijn immers het best te beschrijven door ze op jezelf te betrekken. Heb ik angst? Britt: „Ik ben niet bang, dus voel ik me hier in Lierop veilig.”

Dat was ruim driekwart eeuw geleden wel anders. Doucette gooide zijn leven in de waagschaal



▲ Kinderen leggen bloemen bij het Frank Doucette-monument in Lierop. FOTO HARRIE VAN DER SANDEN

om de vrijheid voor Lieroppenaren terug te winnen en moest dat met de dood bekopen. Hij werd in augustus 1944 als boordschutter

van een Amerikaanse bommenwerper in de buurt van Veldhoven neergeschoten. Vervolgens belandde Doucette in onderduikers-

kamp Dennenlust, even buiten Lierop. Duits wapengekletter werd hem echter tijdens een verzetsactie fataal.

Van Bussel hoeft niet lang te zoeken naar een voorbeeld om de kinderen eraan te herinneren dat geweld altijd op de loer kan liggen: de moordaanslag op Peter R. de Vries. „Vrijheden, zoals de persvrijheid, kunnen altijd onder vuur komen liggen.”

## Zondebok

Dat de geschiedenis zich herhaalt en er in crisistijden naar een zondebok wordt gezocht, beseft ook Lune van Horik uit groep acht. „Het viel me op dat toen corona



**Het viel me op dat toen corona uitbrak, veel mensen Chinezen er de schuld van gaven**

– Lune van Horik

uitbrak, veel mensen Chinezen er de schuld van gaven. Een zondebok zoeken... Dat is wat we horen wanneer het in de klas over de oorlog gaat.”

Die lessen hadden impact op de leerlingen. „Zo heftig wat mensen meemaakten”, zegt Lune. Leerlingen Louisa Jansen, Maud van Loon en Britt Nooijen knikken instemmend. Koesteren wat je hebt, dat is een manier om je door moeilijke tijden heen te slepen, hebben de basisschoolleerlingen in hun oren geknoopt. Britt is zich ervan bewust: „Ik heb het fijn in Lierop. Dat is veel waard.”